

Aan alle Adventkerken van de Federatie

Brussel, 4 maart 2022

Re: Oproep tot gebed voor situatie in Oekraïne.

Beste broeders en zusters,

U heeft waarschijnlijk allemaal met diepe bedroefdheid de ontwikkelingen in de Oekraïne de afgelopen week waargenomen. Hoewel de Bijbel ons vertelt dat aan het einde van de tijd er “oorlogen en geruchten van oorlogen” zullen zijn, grijpt ons de pijn, het verdriet, het verlies van levens en de angst onder de bevolking enorm aan. Daarom willen we u vragen om op Sabbatochtend een speciale voorbede te doen voor de mensen in de Oekraïne die geen kant uit kunnen. Voor de vluchtelingen die alles achter hebben moeten laten om in veiligheid te komen en voor de vele Russen die ongevraagd betrokken zijn geraakt bij deze oorlog.

Bidt ook voor de vele Oekraïense en Russische broeders en zusters hier in België en Luxemburg die met een enorme stress, spanning en verdriet leven voor hun geliefden en hun vaderland. Laten we bidden dat we elkaar niet als vijanden zien maar als broeders en zusters in Christus en we zo steun bij elkaar mogen vinden.

Met deze brief wil ik u ook oproepen om de actie van ADRA te steunen. ADRA-België zamelt geld in om haar zusterorganisaties in Polen en de Oekraïne te helpen met het verdelen van dekens, kleding en maaltijden. Kijk op <https://www.adra.be> hoe u financieel kunt helpen.

De Frans-Belgische Unie heeft ook via haar nieuws-website (<https://actualites.adventiste.org>) een speciale sectie geopend met het laatste nieuws van de situatie in de Oekraïne. Op de site van de Federatie (<https://www.adventist.be>) treft u een video aan van de directeur van Hope Media Oekraïne, die een kort verslag doet vanuit Oekraïne zelf.

“Gelukkig de vreedstichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”  
Matteüs 5:9. Mag dat onze bede en steun zijn voor de Oekraïne.

U Gods zegen toewensend,



Jeroen Tuinstra  
Voorzitter

