

Psalm 104:33

VOOR DE HEER WIL IK ZINGEN ZOLANG IK LEEF, EEN LIED VOOR MIJN GOD ZOLANG IK BESTA.

Hef uw handen op naar het heiligdom

In de les van zondag staat Psalm 134 centraal.

¹Een pelgrimslied.

Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht.

²Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER.

³Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.

ZEGENEN - בָּרַךְ [bārak]

betekent in de eerste plaats 'knielen' en is nauw verbonden met het werkwoord פָּרַק [pāraḵ] wat 'losrukken' en 'bevrijden' betekent.

verder kan het ook nog vertaald worden als zegenen – begroeten - loven - prijzen

u allen die de dienst van de Heer verricht

DIENAAR – עֶבֶד [‘eḇed]

letterlijk: de slaaf, de knecht, de laagste in rang. Iemand die zich ten dienste stelt van een ander.

Samen overleggen

Wat betekent dat voor jou: jezelf ten dienste te stellen van Gods werk?

Samen overleggen

Wanneer wij opgeroepen worden om God te zegenen (te loven), of wanneer wij hopen op Zijn zegen (v3) zijn er dan soms zaken die ons nog in de weg staan?

Wat te denken van het idee om onszelf eerst klein te maken (op de knieën te gaan) en onszelf te bevrijden van wat ons belemmert om God werkelijk te eren en te aanbidden?

Zing een nieuw lied voor de Heer

De les van maandag roept ons op om een nieuw lied te zingen voor de Heer.

Liederen, zeker de Psalmen zijn vaak een uitdrukking van diepe emoties. Het stelt ons in staat om onze gevoelens onder woorden te brengen. Toegegeven: niet altijd makkelijk.

En zoals ons leven in de loop der jaren verandert, kan dus ook ons lied veranderen. Door bepaalde ervaringen kunnen we ontmoedigd geraken, teleurgesteld, moedeloos.

Maar het omgekeerde is natuurlijk ook mogelijk. Dat we vrolijker worden, dat we nieuwe vreugde of nieuwe moed vinden. Ook dat zal zijn weerslag hebben in het lied dat we zingen.

Samen overleggen

Hoe zou jouw lied voor God klinken?

Welke thema's – gevoelens – zouden zeker aan bod moeten komen?

Is jouw lied in de loop der jaren veranderd qua toon of inhoud? Zo ja, hoe komt dat?

Heer, wie mag gast zijn in uw tent?

In de les van dinsdag lezen we: *Heiligheid is dan ook een vereiste om in de nabijheid van God te kunnen komen.* En ook dit: *'Een volmaakt hart' is de belangrijkste kwaliteit van de gelovige voor God.* (blz. 126)

In Psalm 15 worden de termen volmaakt תָּמִים [tāmîm] en rechtvaardig צַדִּיק [sēdeq] gebruikt.

Tamin betekent niet dat iemand perfect is. Wel dat je oprecht bent, evenwichtig, integer. Dit woord wordt o.a. gebruikt bij Noah. Dit betekent dus niet dat Noah geen fouten maakte. Het betekent wel dat Noah – in de ogen van God – geestelijk volwassen was, dat God hem als een oprecht man ervaarde.

Iemand die tzedek is, is iemand die doet wat God van hem verlangt.

Samen overleggen

Hieronder vind je Psalm 15 in de Naardense Bijbelvertaling: deze benadert het best de brontekst.

Lees deze eens aandachtig door en sta stil bij de diepere betekenis van de gekozen woorden.

Betekenen ze voor elk van ons hetzelfde? Hoe moeilijk vind je het om aan al deze eisen te voldoen?

En wat als jij of iemand anders niet aan al deze eisen voldoet? Hoor je er dan niet bij?

- | | |
|--|--|
| <p>1 Ene, wie zal te gast zijn in uw tent,
wie wonen op de bergtop van uw heiligdom?</p> <p>2 Die volmaakt is in wandel,
en rechtvaardig in doen,
een spreker van waarheid
met heel zijn hart;</p> <p>3 nooit had hij lasterpraat op zijn tong,
nooit deed hij zijn metgezel kwaad,
nooit bracht hij smaad
over zijn naaste;</p> | <p>4 minachting vond in zijn ogen
wie versmading verdient,
en wie de Ene vrezen geeft hij glorie;
en zwoer hij zichzelf ten kwade,
ook dan wijzigt hij niets!-</p> <p>5 zijn geld gaf hij niet tegen rente,
geschenken tegen een onschuldige
nam hij nooit aan;
een dader van dit alles
wankelt niet, voor eeuwig.</p> |
|--|--|

Maak zijn majesteit aan alle volken bekend

In Psalm 96 worden we opgeroepen om God te aanbidden, niet alleen als Schepper maar ook als koning en als rechter.

God aanbidden betekent niet alleen dat we bewust stil staan bij wat Hij in het verleden voor ons en de wereld heeft gedaan, maar ook dat we vol vertrouwen uitzien naar wat nog in het verschiep ligt.

Ook worden we opgeroepen om van Hem te getuigen: **ZING VOOR DE HEER, PRIJS ZIJN NAAM, VERKONDIG VAN DAG TOT DAG DAT HIJ ONS REDT. MAAK AAN ALLE VOLKEN ZIJN MAJESTEIT BEKEND, AAN ALLE NATIES ZIJN WONDERDADEN. (v.2-3)**

samen overleggen

Hoe kunnen wij de dag van vandaag getuigen over God?

Welke methodes uit het verleden werkten goed?

Zouden we die vandaag nog kunnen toepassen of moeten we op zoek gaan naar nieuwe middelen?

Wanneer wil God geen offers

MAAK VOOR MIJ EEN ALTAAR VAN AARDE, EN SLACHT DAAROP JE SCHAPEN, GEITEN EN RUNDEREN VOOR DE BRANDOFFERS EN VREDEOFFERS. OP ELKE PLAATS WAAR IK MIJN NAAM WIL LATEN NOEMEN, ZAL IK NAAR JULLIE TOE KOMEN EN JE ZEGENEN. (Ex. 20:24 NBV21)

OFFERS EN GAVEN VERLANGT U NIET,
BRAND- EN REINIGINGSOFFERS VRAAGT U NIET.
NEE, U HEBT MIJN OREN VOOR U GEOPEND
EN NU KAN IK ZEGGEN: ‘HIER BEN IK,
OVER MIJ IS IN DE BOEKROL GESCHREVEN.’
Ps. 40:7-8)

IK KLAAG JE NIET AAN OM JE OFFERS,
NOOIT DOOFT VOOR MIJ HET OFFERFUUR.
9MAAR DE STIER UIT JE STAL HEB IK NIET NODIG,
NOCH DE BOKKEN UIT JE KOOIEN.
Ps. 50:8-9

WIE EEN DANKOFFER BRENGT, GEEFT MIJ ALLE EER,
WIE ZO ZIJN WEG GAAT, ZAL ZIEN DAT GOD REDT.
Ps. 50:23

U WILT VAN MIJ GEEN OFFERDIEREN,
IN BRANDOFFERS SCHEPT U GEEN BEHAGEN.
ps. 51:18

“DIT VOLK EERT MIJ MET DE LIPPEN, MAAR HUN HART IS VER VAN MIJ.” (Mt. 15:8)

Samen overleggen

Hierboven leest u enkele Bijbelse verzen die spreken over offers.

Vergelijk ze eens met elkaar. Wat valt er op?

Wat roepen de woorden van Jezus (Mt. 15:8) bij jullie op?