

Wat God van je vraagt

"Niet anders dan..." - Micha 6.6-8

Gelovig zijn, godsdienstig zijn, trouw kerkbezoeker zijn...

Wat verwacht God nu eigenlijk van ons? Links en rechts krijg je heel wat lijstjes voorgeschoteld van dingen die je als gelovige zou moeten doen. Op de duur weet je het echt niet meer...



LEVEN IN EDEN!

Voor Adam en Eva, bij het begin, lijkt alles heel eenvoudig: **genieten** van de tuin (symbool van al het mooie en het goede dat God hen gaf), **positief meewerken** zodat het goede (= TOV) de harmonie (met zichzelf, met de ander, met de natuur en met God) bewaard bleven (bewerken en bewaren), en **wandelen met God**. In drie woorden: gewoon écht leven! Dat was hun manier van 'gelovige zijn'.

KOM TEVOORSCHIJN! - GENESIS 3.8,9

En toen de mens gezondigd had? Tja, een aantal dingen veranderen natuurlijk wel, zeker wat betreft hun levensomstandigheden en -kwaliteit. Je draagt immers de gevolgen van de keuzes die je maakt. Het genesisverhaal vertelt hoe God op de dagelijkse afspraak verschijnt, alleen is de mens niet op het rendez-vous. Hij verstopt zich, omdat Hij bang is voor God. De tekst geeft aan dat dit eigenlijk niet hoefde. Je verwacht je aan een hele donderpreek van God,

maar die komt er niet. Hij geeft wel de gevolgen aan van de gemaakte keuze. Centraal staat echter de vraag: "**Adam, waar ben je?**" Een oproep om te voorschijn te komen, om op te houden zich te verstoppert uit angst en achter excuses. Een uitnodiging om doelbewust weer te kiezen voor Gods project van leven en welzijn en er met zijn hulp opnieuw volop in te stappen...

NADENKEN MET DE PROFET MICHA

Micha schrijft voor twee soorten mensen, allebei opgescheept met een **fout godsbeeld**...

- ▶ Enerzijds had je de vooraanstaanden en priesters. Ze leken heel godsdienstig en beweerden dat hen niets kon overkomen aangezien God in hun midden was (ze hadden de tempel, de offerdiensten, enz.). In realiteit echter verdrukten ze de kleine man. (Micha 3.9-11)
- ▶ Aan de andere kant had je het gewone volk, onderdrukt, zich afvragend wat ze moesten doen om weer bij God in de gunst te komen. Zij zien God immers als een veeleisende God, naar het voorbeeld van hun eigen politieke en religieuze leiders...



De boodschap van Micha zit ingesloten tussen twee vragen, telkens dezelfde...

→ **Micha 1.1**: de naam 'Micha' betekent: **Wie is als de Heer (Yahwe)?**

→ **Micha 7.18**: "**Wie is een God als jij?**"

En daar gaat het toch om... Wie is God, hoe is Hij, en wat verwacht Hij van mij? Centraal in het boek zal God zélf zeggen wie Hij is en wat Hij verwacht. En dat is anders dan wat er soms van gemaakt wordt!

EEN VEELEISENDE GOD? - LEES MICHA 6.6,7!



Hier lees je wat de tijdgenoten van Micha dachten dat ze voor God moesten doen...

Let op de gebruikte werkwoorden...

- ▶ **Tegemoet treden** (bevat de idee van een confrontatie...)
- ▶ **(Neer)buigen** (= zich krommen, bukken)
- ▶ (lets) **geven** (zie ook '**waarmee?**' aan het begin)
- ▶ **Welgevallen hebben** (bevat de idee 'gunstig stemmen')

Let op de beweging in de tekst...



- ▶ **Tegemoet treden** (komend vanuit twee verschillende richtingen...)
- ▶ **Neerbuigen** voor God **in de hoge**

Het enige wat echt opstijgt is de rook van de brandoffers (dit woord is afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord 'opheffen, doen opstijgen').



Let op de gradatie...

Brandoffers → eenjarige kalveren (niet om het even welk !) → duizenden rammen → tienduizenden oliebekken (olie was kostbaar !) → mijn eerstgeborenen → de vrucht van mijn schoot...

Hoe voel jij je als je dit leest ? Heb jij soms de indruk dat je nooit genoeg kunt doen en nooit goed genoeg kunt zijn voor God ?

De motivatie voor dit alles vind je op het einde van vers 7 : **mijn overtreding, mijn zonde...** Daar blijven mensen altijd hangen.

Als God is als wij, dan kun je nooit genoeg doen, dan is het nooit goed genoeg. Altijd meer, altijd beter...

WAT GOD ECHT WIL... - LEES MICHA 6.8

In zijn reactie vraagt God drie dingen. Maar eerst willen we even stilstaan bij de manier waarop dit wordt ingeleid. Het loont immers de moeite ! De woorden die gebruikt worden zijn nogal suggestief...

“Hij heeft u bekendgemaakt” :

Dit werkwoord is reeds aanwezig in het genesisverhaal en wordt bijzonder belangrijk in het kader van het verbond dat God wil met de mens (= God wil zich met de mens verbinden) : Exodus 19,3,9 Deuteronomium 6,13.

‘De weg tonen, onderwijzen, onderrichten’ zijn vertalingen van het Hebreeuwse werkwoord waarvan het woord ‘thora’ (‘wet’) is afgeleid !

God wil de weg tonen die naar het ‘beloofde land’ (= sjalom, vrede en welzijn) leidt.

“O mens” :

In de grondtekst staat hier het woord ‘adam’. Alsof God wil aangeven dat wat hij vraagt of verlangt niet fundamenteel veranderd is sinds de schepping...

“Wat goed is” :

Raad eens welk woord hier in de hebreeuwse bijbel wordt gebruikt... Juist, TOV – wat goed en mooi is, aangenaam en nuttig ! In de tijd van de profeet Micha zit God nog steeds met dezelfde droom !

“Wat de Heer van u vraagt” :

Het werkwoord ‘vragen’ betekent ook ‘raadplegen’. God (Elohim) probeert de mens zo ver te krijgen dat hij in zijn project van leven en welzijn stapt. Zo wordt God (Elohim, eerste gedeelte van de tekst) **JHWH** (‘Heer’, de God van het verbond).

Niet anders dan... - MICHA 6 VERS 8

Verrassend toch. Je verwacht een hele waslijst eisen en verlangens waar je toch nooit aan kunt voldoen, en dan krijg je dit. *Niets anders dan...* Wat vraagt God nu precies ? Drie dingen :

1. Recht doen

Het woord ‘recht’ (*mishpat*) komt van het werkwoord ‘regeren’. Dit betekent : tussenbeide komen om goede relaties te garanderen of te herstellen door te doen wat goed en juist is.

‘Doen’ is een werkwoord dat je tegenkomt bij het begin van het genesisverhaal. ‘Asâh’ betekent letterlijk ‘maken’; zoals God de schepping maakt en zoals bomen vruchten ‘maken’!

2. Getrouwheid liefhebben

Getrouwheid in het oude testament betekent : goedheid en loyaliteit. God vraagt een houding van vriendschap, respect, welwillendheid, betrouwbaarheid tegenover elkaar.



3. Nederig wandelen met God

Het genesisverhaal vertelt hoe God in de hof wilde wandelen met de mens, die zich helaas verstopte. Micha geeft aan dat God dat nog steeds wil, alleen moet de mens ook bereid zijn !

Nederig wandelen... beseffend dat hij die een geweldig project heeft opgestart het best geplaatst is om raad en richting te geven !



Wat vraagt God nu eigenlijk ? Iets onbelangrijks, wat je makkelijk kunt verwaarlozen? Vergelijk dit eens met wat we ontdekt hebben in Genesis 1,2&3...

de mens...

Waarmee zal ik de Here **tegemoet treden** en mij **buigen** voor God **in de hoge** ?

Zal ik hem **tegemoet treden** met **brandoffers**, met éénjarige kalveren ?

Zal de Here **welgevalen** hebben aan duizenden rammen,

aan tienduizenden oliebekken ?

Zal ik mijn eerstgeborene geven voor **mijn overtreding**,

de vrucht van mijn schoot voor **de zonde van mijn ziel** ?

God...

Hij heeft u **bekendgemaakt**, o **mens**, wat **goed** is en wat de Here van u **vraagt** : niet anders dan...

recht te **doen**

getrouwheid **lief te hebben**,

en **ootmoedig** te **wandelen met uw God**

- **Tegemoet treden** : idee van confrontatie
- **Buigen** : zich krommen, bukken
- **Hoge** : top
- **Brandoffer** : lett. = "verheffing"

- **Welgevalen hebben** : gunstig ontvangen, gunstig gezind zijn

- **Overtreding** : peshah = in opstand komen
- **Zonde** : chattah = de weg kwijt zijn, het doel missen

- **Bekendmaken** : informeren, verkondigen (Ex 19.3,9)
- **Mens** : Adam
- **goed** : TOV (dat is wat God vraagt !)
- **Here** : YHWH
- **Vragen** : zoeken, raadplegen, hulp zoeken bij

- **Doen** : maken (schepping !)
- **Recht** : Wat juist en goed is ('regeren'), goede relaties herstellen
- **Liefhebben** : lett. staat er : "liefde voor"
- **Getrouwheid** : goedheid, loyaliteit, solidariteit, welwillendheid, vriendelijkheid
- **Ootmoedig** : nederig
- **Wandelen** als Abraham (lekh lekha)
- **Met god** : met uw Elohim

- **Twee delen** : wat de mens doet / denkt te moeten doen - wat God vraagt of verwacht
- **Bewegingen** : contrast tussen :
 - tegemoet treden ↔ wandelen met
 - God in de hoge ↔ buigen / brandoffers (lett. : verheffing) → vaak stijgt enkel de rook op... In realiteit is God een God die neerdaalt en de mens verheft !
- **Gradatie** : brandoffers – éénjarige kalveren – duizenden rammen – tienduizenden oliebekken – de vrucht van mijn schoot. De sfeer is er een van angst : niets schijnt goed genoeg te zijn om God gunstig te stemmen... Dit beeld hebben mensen vaak van God.
- **Allusies aan de schepping** (TOV / goed - Adam – doen / maken → belangrijke woorden uit het scheppingsverhaal). De droom en verwachting van de Schepper zijn niet veranderd : wat Hij wil, is dat de mens gewoon goed leeft, in harmonie met zichzelf, met de ander en met Hem !
- **Contrast** : tussen dingen **geven** (allerhande offers) en wat God vraagt te **doen** (of te zijn); tussen ten top stijgende gradatie (niets is goed genoeg) en "**niet anders dan**".

Hoewel God (aan de zelfvoldanen) duidelijk maakt dat niet alles zomaar kan, wil Hij vooral ook hen, die het goed menen maar er nooit gerust in zijn, **vrede en zekerheid** geven.