

**Ellen G. White**  
**en**  
**”GODS LIEFDE ”**



# THEMA'S IN DE GESCHRIFTEN VAN ELLEN WHITE

- Gods liefde
- De grote strijd
- Jezus, het kruis en verlossing
- De Bijbel als centraal gegeven
- Jezus' wederkomst
- De drie-engelenboodschap en de opdracht van de Adventkerk
- Praktisch christendom en karaktervorming



# Gods liefde



# **GODS LIEFDE**

- Het centrale en meest complete thema in de geschriften van Ellen White betreft Gods liefde.
- Dit thema behandelt ze herhaaldelijk in haar boeken.

# GODS LIEFDE

De uitdrukking “God is liefde” of “Gods liefde” komt ongeveer 30.000 keer voor in haar geschriften (gepubliceerd voor haar dood).

- « Ik heb de tedere liefde gezien, die God voor Zijn volk heeft, en die is zeer groot. » (Ms 4, 1849 ; Eerste Geschriften, EG 34.1)
- “Heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad. Zwem, zwem, zwem, duik diep, héél diep in de oceaan van Gods liefde.” (MS14, 1850)
- “God is liefde” komt een eerste keer voor in *The sufferings of Christ* (1869)

Ander interessant gegeven: de eerste drie woorden van *Patriarchs & Prophets* (1890), de laatste drie woorden van “*The great Controversy* (1888).

# GODS LIEFDE

- “De orkestmeester vertelt ons dat er mooie landschappen vóór ons liggen. Dat is nog altijd zo: granieten rotsen, prachtige bomen, groene velden en bebouwde landerijen. Hier openbaart zich werkelijk een prachtig beeld van de schoonheid van de natuur. De lucht is zuiver. De natuur lijkt fris gekleed in haar natuurlijke, mooie groene gewaad. Het golvende graan en de bewerkte grond, de hoge bomen met hun helder groene loof, maken zelfs deze wereld heel mooi. God heeft ons tekenen van Zijn liefde gegeven. Wij kunnen Zijn liefde lezen in het boek van de natuur. Elke boom, elke struik, elke knop en elke bloem die openbloeit, zegt ons dat God liefde is. Wij heffen onze ogen op door de dingen van de natuur, die God in Zijn scheppingswerken voor onze zintuigen heeft opgehangen, en wij aanbidden de Gever.”

(It 19a, 1875, p.11)

# Gods liefde

- In de geschriften van Ellen White staat Gods liefde centraal in de grote strijd tussen goed en kwaad.
- De zin “God is liefde” vormt de context van de grote strijd tussen goed en kwaad.
- Het eerste hoofdstuk van *Steps to Christ* (1892) begint met de woorden: “De natuur en de openbaring getuigen van Gods liefde.”

# Gods liefde

“De wereld is in zonde gevallen, maar dat betekent niet dat er alleen nog maar verdriet en ellende is.”

“De natuur brengt een boodschap van hoop en troost. Zelfs de distels bloeien en de doornen zijn bedekt door rozen.”

“‘God is liefde’. Dat staat op elke ontluikende knop en op elk grassprietje.”

*(Steps to Christ, pp.9-10)*

# Gods liefde

- Toch onderstreept Ellen White dat de natuurelementen in een zondige wereld Gods liefde slechts op een onvolmaakte manier kenbaar maken».
- Het ultieme en duidelijkste voorbeeld van Gods liefde voor ons is dat Hij Jezus heeft gezonden om ons van onze zonden te redden.. (*Steps to Christ*, pp.10-13).

# GODS LIEFDE

- In het eerste hoofdstuk van *De wens der Eeuwen* legt ze er de nadruk op dat “Jezus het licht van de liefde van God is komen openbaren). (*Desire of Ages*, p.19).
- “Zowel de verlostte als de niet gevallen wezens zullen in het kruis van Christus hun kennis en lofzang vinden. Men zal dan erkennen, dat de heerlijkheid die van het gelaat van Jezus afstraalt, de heerlijkheid van zelfopofferende liefde is. In het licht van Golgotha zal men zien, dat de wet van de zelfverloochenende liefde de wet des levens is voor aarde en hemel; dat de liefde die ‘zichzelf niet zoekt’, zijn oorsprong heeft in het hart van God; en dat in de Zachtmoedige en Nederige het karakter wordt getoond van Hem die een ontoegankelijk licht bewoont.” (*Desire of Ages*, pp.9-20)

# GODS LIEFDE

Welke impact moet die liefde hebben bij mensen?

- “Leven met Christus is leven in rust. Het hoeft niet altijd gepaard te gaan met sterke gevoelens of emotionele hoogtepunten, maar er is wél een blijvend, rustig en vredig vertrouwen.

Je hoop ligt niet in jezelf, maar in Christus. Jouw zwakheid wordt verbonden met Zijn kracht, jouw onwetendheid met Zijn wijsheid, jouw kwetsbaarheid met Zijn blijvende macht.

Daarom hoef je niet voortdurend naar jezelf te kijken of met jezelf bezig te zijn. Richt je blik op Christus. Sta stil bij Zijn liefde, bij de schoonheid en volmaaktheid van Zijn karakter. Denk aan Christus die Zichzelf verloochende, aan Zijn nederigheid en vernedering, aan Zijn reinheid en heiligheid, aan Zijn onvergeloofbare liefde - dát is waar je hart bij mag blijven.

Door Hem lief te hebben, Hem na te volgen en volledig op Hem te vertrouwen, word je veranderd naar Zijn beeld.

*(Steps to Christ, p.70, par.2)*

# GODS LIEFDE

- Op de laatste bladzijde van *Desire of Ages*, is haar conclusie dat, door Christus, "de liefde heeft overwonnen." (*Desire of Ages*, pp. 835).
- "“De grote strijd is geëindigd. Zonde en zondaren bestaan niet meer. Het gehele heelal is rein. Eén polsslag van overeenstemming en blijdschap slaat door de wijde schepping. Uit Hem, die alles geschapen heeft, vloeien leven, licht en blijdschap door de rijken van de onbegrensde ruimte heen. Van het kleinste atoom tot de grootste wereld verklaren alle dingen, levende en levenloze, in onbenevelde schoonheid en volmaakte vreugde, dat God Liefde is.” — De Grote Strijd, GT 791.1