

Les 4: De rol van de Bijbel

Kerntekst: Hebrëën 4:12

HET WOORD VAN GOD IS LEVEND EN KRACHTIG, EN SCHERPER DAN EEN TWEESNIJDEND ZWAARD: HET DRINGT DIEP DOOR TOT WAAR ZIEL EN GEEST, BEEN EN MERG ELKAAR RAKEN, EN HET IS IN STAAT DE OPVATTINGEN EN GEDACHTEN VAN HET HART TE ONTLEDEN.

Het krachtigste wapen

De meesten onder ons zullen ongetwijfeld wel al ervaren hebben dat het niet altijd makkelijk is om tijd vrij te maken voor stilte, gebed of Bijbelstudie. Onze agenda zit vaak overvol en allerlei afspraken eisen voortdurend onze aandacht en onze tijd op. Voor je het weet zijn er dagen of zelfs weken voorbijgegaan zonder dat je bewust hebt stilgestaan bij Gods Woord.

Maar hopelijk mochten we ook al ervaren dat wanneer we daar wel tijd kunnen voor vrijmaken, juist die momenten van rust en aandacht ons goed doen. Het lezen van de Bijbel kan richting geven aan ons leven. Het kan ons bemoedigen of helpen om het leven in een breder perspectief te zien.

Wanneer die momenten ontbreken, dan kan het zijn dat we ons sneller opgejaagd voelen, dat we minder geduld hebben of dat ons leven totaal uit balans geraakt.

Het lesboekje stelt: *Door Gods volk weg te houden van hun Bijbels, beïnvloedt Satan niet alleen onze relatie met God, maar ook onze relaties met anderen. [blz. 42].*

Dit wordt dan ook vaak gezien als onderdeel van een geestelijke strijd: het idee dat alles wat ons afleidt van Gods Woord, ons uiteindelijk ook van God zelf zal verwijderen.

Weer anderen kijken hier misschien meer praktisch naar en zien dan vooral hoe drukte, vermoeidheid of gewoontepatronen hierin een rol spelen.

samen overleggen

- Wat de oorzaak ook is, het kan waardevol zijn om stil te staan bij deze vraag: welke plek heeft de Bijbel eigenlijk in jouw dagelijks leven?
- En wat merk je als je daar wel of geen tijd voor neemt?
- Welke hindernissen ervaar je om (nog) meer tijd en ruimte vrij te maken in je leven voor de Bijbel.



Misschien gaat het minder om het moeten, maar meer om het mogen ontdekken wat ons kan helpen om bewust ruimte te maken voor wat ons voedt en richting geeft.

²²DE HEER BEWIJST ZIJN LIEFDE: WIJ ZIJN NOG IN LEVEN! ZIJN ONTFERMING KENT GEEN EINDE.

²³ELKE MORGEN SCHENKT HIJ NIEUWE WELDADEN. VEELVULDIG BLIJKT ZIJN TROUW!
(KLAAGLIEDEREN 3:22-23)

Wat mij opvalt in deze verzen is dat Gods trouw een constante is. Hier in deze verzen lees ik niet dat Gods trouw afhangt van hoe wij ons gedragen.

ZIJN ONTFERMING KENT GEEN EINDE. Hierin zie ik nieuwe kansen, een nieuw begin, steeds weer opnieuw

Het beeld van ELKE MORGEN suggereert volgens mij dat er telkens weer een nieuwe kans is, ongeacht wat er gisteren of vandaag gebeurde.

De nadruk ligt op God, niet op de mens en niet op Satan.

De focus van de tekst ligt volledig op wie God is, niet op wat wij doen, niet op hoe vaak we de Bijbel lezen of hoe goed wij dit volhouden.

Onze toewijding, energie en focus gaan vaak op en neer. Soms voelen we ons betrokken en dichtbij God, en op andere momenten zijn we eerder afstandelijk of afgeleid.

Wij mensen hebben vaak de neiging om relaties te zien als iets voorwaardelijks: als ik dit doe, dan... Maar deze verzen uit Klaagliederen laten volgens mij een andere dynamiek zien. Gods trouw is geen voorwaardelijke trouw. Waar wij vaak gestuurd worden door stemming of omstandigheden, laat deze tekst zien dat Gods handelen voortkomt uit wie Hij is: trouw en barmhartig.

Deze verzen hebben op mij een bevrijdende werking: ze verschuiven namelijk de focus van mijn wisselvalligheid naar Gods betrouwbaarheid.

Dat geeft mij rust en tegelijk nodigt het mij uit om opnieuw verbinding te zoeken met God na een periode waarin mij dat minder goed is gelukt. Niet vanuit angst of druk, maar vanuit vertrouwen.

samen overleggen

- Wat betekent het voor jou dat Gods trouw niet afhankelijk is van hoe jij jou voelt of gedraagt?
- Herken je dat, dat jouw relatie met God soms op-en-neer gaat?
- God die jou elke morgen nieuwe weldaden schenkt. Hoe kan dit jou bemoedigen wanneer je het moeilijk hebt?



Gods Woord, de autoriteit

In de studie van maandag [blz. 43] haalt het lesboekje deze tekst aan: **ALLES WAT DE SCHRIFT ZEGT IS DOOR GOD GEÏNSPIREERD EN KAN GEBRUIKT WORDEN OM ONDERRICHT TE GEVEN, OM DWALINGEN EN FOUTEN TE WEERLEGGEN, EN OM OP TE VOEDEN TOT EEN RECHTSCHAPEN LEVEN. (TIM. 3:16)**

In deze tekst wijst Paulus ons op de verschillende functies die de Bijbel heeft:

- Onderwijzen: om ons te helpen te begrijpen wat er staat
- Weerleggen: om verkeerde ideeën te corrigeren
- Verbeteren: om ons te laten groeien
- Opvoeden: om te komen tot een rechtschapen leven.

Maar dit vraagt natuurlijk ook wel iets van ons:

- Dat we eerlijk kijken naar wat er staat.
- Dat we bereid zijn om kritisch na te denken.
Bvb. wanneer werd deze tekst geschreven en voor wie was die bedoeld.
- Dat we erkennen dat anderen dezelfde tekst soms op een andere manier interpreteren.

Enkele zaken om over na te denken en samen te bespreken:



- **Blind vertrouwen vs. kritisch lezen**
Geloof betekent vertrouwen, maar niet zonder nadenken.
Blind vertrouwen kan leiden tot misinterpretatie of zelfs misbruik van de tekst.
- **Zekerheid vs. nederigheid**
Het is goed om een overtuiging te hebben.
Maar het is ook gevaarlijk om te denken dat je alles volledig juist begrijpt.
- **Persoonlijke interpretatie vs. gemeenschap**
De Bijbel is niet enkel bestemd voor individueel gebruik.
Gesprekken met anderen kunnen ons helpen om onze blinde vlekken te ontdekken.



Bijbelse waarheid

De Bijbel wordt door veel gelovigen gezien als bron van waarheid en richting voor het leven. Dat geeft de Schrift een groot gezag en een belangrijke plaats in onze persoonlijke en gezamenlijke geloofsbeleving.

Tegelijk schuilt daarin ook een risico. Want zodra mensen spreken over 'de waarheid' bestaat het gevaar dat we onze eigen interpretatie als vanzelfsprekend en onbetwistbaar beschouwen.

Wanneer Bijbelteksten zonder context of zonder open houding worden toegepast, kunnen ze gebruikt of zelfs misbruikt worden om anderen te corrigeren, onder druk te zetten of zelfs uit te sluiten. Ook in een kerkgemeenschap kan een halsstarrig vasthouden aan één uitleg leiden tot geslotenheid, machtsmisbruik of het onderdrukken van eerlijke vragen en andere perspectieven.

Daarom lijkt het mij van belang om bij het omgaan met Gods Woord en met elkaar dat een nederige houden aan te nemen. Om zorgvuldig te werk te gaan en om open te staan voor dialoog.

Het zoeken naar (de) waarheid is vaak een moeizaam proces waarin luisteren, kritisch nadenken en respect voor de soms afwijkende mening van anderen van essentieel belang is.

Alleen zo kan de Bijbel niet alleen een bron van waarheid zijn, maar ook van groei en verbinding en niet van misbruik of verdeeldheid.

samen overleggen



- Hoe reageer je als iemand de Bijbel anders interpreteert?
- Ervaar jij het als een gevaar of eerder als een rijkdom dat mensen verschillend denken over bepaalde Bijbelteksten.
- Wat kan ons helpen om respectvol te blijven bij meningsverschillen?